

Τα νήπια του Β' Τμήματος & Τμήματος
Ένταξης
του 16ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ



Εκδόσεις : Β' Τμήμα & Τμήμα Ένταξης
16ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης
Κατερίνη
Δεκέμβριος 2013

Τα νήπια του Β' Τμήματος & Τμήματος Ένταξης
του 16ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης

(Δημιουργία κειμένου και εικονογράφηση του παραμυθιού από
τα παρακάτω νήπια)

Βουτσάς Κωνσταντίνος
Ρουσάκη Αναστασία
Μαντουλίδης Φίλιππος
Χαρμπή Εβίτα-Σοφία
Οικονόμου Ναταλία
Σουλιώτη Βασιλική
Παφίλη Αθανασία
Τριανταφυλλίδης Λευτέρης
Τάκου Σοφία
Κόκκαλης Γιώργος
Γεωργόπουλος Ορέστης
Χειμώνα Ευσταθία
Χειμώνα Πελαγία
Πάτσια Κωνστανίνα
Κωνσταντινίδης Άγγελος
Σιρανίδης Γιώργος
Ζέλιος Αθανάσιος
Τσιτσιμπέου Μαίρη
Ούνα-Τσώλη Δέσποινα

Σχολ. Έτος 2013-2014

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Το παρακάτω παραμύθι αποτελεί την πρώτη προσπάθεια των νηπίων για την δημιουργία και συγγραφή μιας «φανταστικής» ιστορίας.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από την παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης από τα νήπια. Πάνω σε έναν πίνακα γράψαμε λέξεις από «Δ».

Χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις προσπάθησαν τα νήπια να δημιουργήσουν μια ιστορία. Αφού συντάχτηκε, κάθε παιδί ανέλαβε να ζωγραφίσει κάτι από το κείμενο ώστε να εικονογραφηθεί και να πάρει την τελική του μορφή (βιβλίο).



Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

**ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013**



Μια φορά κι έναν καιρό
ο Δημήτρης έπαιζε μπάλα
μόνος του στο δρόμο



Στην αρχή ήταν μόνος του,
μετά ήρθε ο δάσκαλος και του είπε:

- Δημήτρη φύγε από το δρόμο
μη σε χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.



Ο Δημήτρης όμως δεν έφυγε από το δρόμο και συνέχιζε να παίζει με δυο φίλους του, που ήρθαν να παίξουν και αυτοί.



Ένας φίλος του πέταξε μακριά
την μπάλα και ο Δημήτρης
έτρεξε για να την πιάσει.



Δεν τη βρήκε όμως,
γιατί την είχε πετάξει πολύ μακριά.
Βρήκε όμως ένα δαχτυλίδι,
το πήγε στη μαμά του και
της το έδωσε σαν δώρο



Η μαμά του τον ρώτησε:

-Πού το βρήκες αυτό το δαχτυλίδι
Δημήτρη;

-Κάτω στο χώμα. Είπε ο Δημήτρης

-Είναι πολύ ωραίο. Σ' ευχαριστώ,
είπε η μαμά και το φόρεσε αμέσως



Ήταν ένα μεγάλο στρογγυλό δαχτυλίδι,
με ένα κόκκινο πετράδι στη μέση.



Στη συνέχεια ήρθαν οι φίλοι του στο σπίτι για να παίξουν. Ο Δημήτρης ρώτησε τη μαμά του τη Δέσποινα:

-Μαμά μπορούμε να παίξουμε;

Εκείνη του είπε:

-Ναι.



Έτσι έπαιξαν με τα παιχνίδια του
και ζωγράφισαν το διάστημα.....



...και τα δέντρα του δάσους.



Η μαμά του Δημήτρη έφτιαξε
λουκουμάδες για τα παιδιά
που έπαιζαν μέσα στο δωμάτιο
του Δημήτρη.



Όταν τους έφτιαξε φώναξε:

*-Ελάτε να φάτε λουκουμάδες
και κάντε ένα διάλλειμα.*

Μόλις τελείωσαν το φαγητό,
τα δόντια τους ήταν γεμάτα ζάχαρη
και σοκολάτα και πήγαν να τα πλύνουν.



Μόλις τελείωσαν το πλύσιμο
των δοντιών τους πήγαν
να παίξουν πάλι
στο δωμάτιο του Δημήτρη.



Ενώ έπαιζαν
ήρθε ο μπαμπάς του Δημήτρη
και τα παιδιά έφυγαν
γιατί νύχτωσε
και έπρεπε να κοιμηθούν.



Η μαμά είπε στο Δημήτρη:
-Κάνε ένα μπανάκι
γιατί ιδρώσες από το παιχνίδι.



Μετά το μπάνιο,
αφού έκανε την προσευχή του.....



.... έβαλε τις πιτζάμες του
και κοιμήθηκε.

Και ζήσαν αυτοί καλά
και μεις καλύτερα.

Τα παρακάτω νήπια
έγραψαν και εικονογράφησαν
το παραμύθι

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

Βουτσάς Κωνσταντίνος Ρουσάκη Αναστασία
Μαντουλίδης Φίλιππος Χαρμπή Εβίτα-Σοφία
Οικονόμου Ναταλία Σουλιώτη Βασιλική Παφίλη Αθανασία
Τριανταφυλλίδης Λευτέρης Τάκου Σοφία Κόκκαλης Γιώργος
Γεωργόπουλος Ορέστης Χειμώννα Ευσταθία Χειμώννα Πελαγία
Πάτσια Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδης Άγγελος
Σιρανίδης Γιώργος Ζέλιος Αθανάσιος Τσιτσιμπέου Μαίρη
Ούνα-Τσώλη Δέσποινα



Σχολ. Έτος 2013-2014